



Gadebusch

- Under Karl XII:s uppehåll i Turkiet hade generalen Magnus Stenbock i uppdrag att försvara de svenska besittningarna i norra Tyskland.
- Vårt regemente fick efter Poltava sättas upp på nytt förutom de fyra hemmavarande kompanierna. Regimentet tjänstgjorde vid norska gränsen fram till 1712 då det i september fördes över till Pommern. I december 1712 hade danska och sachsiska trupper gått i ställning vid Wakenstädt och besatt Gadebusch.
- Slaget började på förmiddagen den 9 december och utkämpades bittert från båda sidor. Det överlägsna svenska artilleriet täckte infanteriets uppmarsch, som förberedde terrängen för kavalleriet. Närke-Värmlands bataljoner fördes av överste Adlerfelt respektive major Starkenflycht och stod i centerns högra flygel i första träffen.
- Under eldgivningen från de segerrika svenska vapnen drog sig danskarna tillbaka mot Wakenstädt och över Roggendorf mot Mölln och Ratzeburg. Det kom att bli det sista framgångsrika fältslaget för Sverige under stormaktstiden. Stenbock utsågs till fältmarskalk när nyheten om segern nådde kungen.
- Danskarna drabbades av många döda och tillfångatagna. Svenskarnas förluster var långt mindre. De flesta stupade på båda sidor begravdes på slagfältet. Några officerare fick sina gravar i och vid kyrkan i Gadebusch.



Bra att veta inför resan

- **Adresslappar** Förse ditt bagage med adresslappar. Inköpta varor (max 40 kg) ska märkas med ägarens namn, samtliga kollin ska vara igentejpade. Resenär ansvarar själv för sitt bagage från buss till hotell och tillbaka. Vi ansvarar inte för bagage som glömts under resan.

Arrangör för resan är GRUPPRESOR AB, 664 34 GRUMS som till Kammarkollegiet erlagt lagstadgad resegaranti, f.n. 4 miljoner. Resegarantin omfattar samtliga resenärer.

- Kontrollera och medför ditt pass.
- Växla en mindre summa Euro innan avfärd. Billigast är annars att ta ut på bankomat i Tyskland.
- Medtag litteratur för bussresan. Vi kommer ordna viss underhållning för färden.